



Nieuwsbrief Villa Octet

ACHT BEWONERS. ACHT INDIVIDUEN. SAMEN EEN HARMONISCH GEHEEL

Februari 2022

Hierbij weer een nieuwe Octet nieuwsbrief, veel leesplezier!

Jarigen!

De afgelopen maanden hadden we 4 jarigen!

25 november Björn

21 januari Jamie

10 februari Emma

21 februari Puck



Elke verjaardag is er een heerlijke taart om 's avonds bij de thee met zijn allen van te smullen!
Voor het avondeten had Puck vorige week op haar verjaardag voor zelfgemaakte pizza gekozen. Mmmm!



Bakkerij Octet

Er zijn een aantal bewoners die graag in de keuken staan om wat lekkers te maken, bijvoorbeeld pepernoten of lekkere speltkoekjes. En dan zijn er ook nog bewoners die het lekker vinden om dit op te eten ;)



Kerst

Wat lijkt het alweer lang geleden....Kerst. Toch blikken we nog even terug op deze gezellige tijd. Op Villa Octet worden dan de kunstkerstbomen van zolder gehaald en worden de huiskamer en sommige appartementen omgetoverd naar kerstsfeer. Er zijn ook kerststukjes gemaakt, de bewoners hadden er talent voor, want de mooiste kerststukjes kwamen tevoorschijn.



Er lagen cadeautjes onder de boom en de bewoners werden verwend met een cadeaubon of iets anders naar wens.

Vlak voor Kerst werd er een heerlijke maaltijd verzorgd door Saskia en een vriendin. Het was super geslaagd en iedereen zag er prachtig uit. Miriam en Linda waren er bij en het was een gezellige avond!



Afscheid van Isabel

Binnenkort nemen we afscheid van Isabel. Omdat Isabel ook al bij een andere vestiging van Woondroomzorg werkte, vlakbij haar huis, heeft ze besloten om al haar uren daar te gaan werken. Wij vinden dit natuurlijk heel erg jammer en we gaan haar zeker missen, maar voor Isabel vinden we het fijn dat ze nu zo dicht bij haar huis kan werken. Veel werkplezier bij Moier, Isabel!!



Toetje van de maand

Er is iets nieuws bedacht en dat is het 'toetje van de maand'. Één keer per maand wordt er om de beurt door de ouders van de bewoners een lekker toetje verzorgd. Vorige week waren de ouders van Guus aan de beurt en het toetje werd gemaakt door Lia en Anne. Het zag er zo mooi uit dat het wel leek of de bewoners in een restaurant zaten! Dat belooft veel goeds voor deze nieuwe gewoonte. En dan kunnen de andere ouders nu vast zien dat het niveau heel hoog ligt ;)



Kookvrijwilliger

Sinds kort hebben we een kookvrijwilliger: Philip. We hebben al twee keer mogen genieten van Philip zijn kookkunsten en dit viel goed in de smaak!! Om de week op dinsdag zal Philip ons komen verrassen met zijn kwaliteiten in de keuken. Heerlijk!!

Philip stelt zichzelf in onderstaand stukje even voor:

Mijn naam is Philip van Veldhuijsen, ik ben getrouwd en heb twee kinderen, een zoon en een dochter.

Mijn zoon is jurist en mijn dochter werkt in de dementerende ouderenzorg als assistent locatie manager. Mijn vrouw en ik zijn beiden gepensioneerd en zijn werkzaam geweest als apothekersassistente en als kok-banketbakker.

Ik heb na mijn banketbakkersopleiding in verschillende banketbakkerijen gewerkt. Hierna in de catering, hotelpatisserie en in de keukens van bejaardenhuizen en verpleeghuizen.

Om mijn voedingsloopbaan af te ronden ben ik in een bedrijf gaan werken waar we maaltijden kookten voor zorginstellingen.

Na mijn pensionering ben ik verschillend vrijwilligerswerk gaan doen. Mijn liefhebberijen zijn mijn tuin, puzzelen, klassieke muziek, fietsen en samen met mijn vrouw genieten van onze twee kleindochters. Mijn inzet als kok voor Villa Octet is weer een nieuwe uitdaging, temeer omdat deze opzet en doelgroep mij bijzonder aanspreekt. Ik ga ervoor....



Brandoefening

Een paar weken geleden was er opeens een hoop drukte bij Octet: het wemelde van de brandweermannen en er stond een grote brandweerwagen op de parkeerplaats. Nu zou je misschien denken dat er brand was uitgebroken bij Octet, maar gelukkig ging het alleen maar om een oefening.

De baas legde uit wat een brandweeroefening was en waar je heen moest gaan als er brand zou uitbreken. Hierna werd dit geoefend; iedereen moest naar zijn appartement, daarna ging er een brandalarm af en moest iedereen naar de tuin en wachten tot de begeleiding daar was en dan wachten tot de brandweer er was.



Vervolgens mocht iedereen nog even op de foto met de brandweermannen en zo kwam er een eind aan de oefening.



Dagbesteding bewoners

In elke Nieuwsbrief nemen we een kijkje bij de dagbesteding van één van de bewoners. Deze keer is dat Jamie.

Jamie werkt al 10 jaar bij Stichting Zorgmanege Stal Starro aan de IJweg in Hoofddorp. Jamie vertelt dat bij Stal Starro meerdere mensen werken met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking. Bij Stal Starro staan veel paarden, ongeveer zeventig. Jamie doet niet zoveel met de paarden, hij vindt ze een beetje spannend. Er is ook een kinderboerderij met geiten, kippen, cavia's en parkieten. Verder vind je er nog een bakkerij, een brocantestal en een koffiecokner. Er is een rooster waarin staat wat Jamie elke dag gaat doen bij Stal Starro; zo heeft hij op maandag 'Creatief' en dan gaat hij bijvoorbeeld knutselen, punniken of iets anders doen wat creatief is. Op dinsdag heeft hij 'Theater' en dat is bij stichting Rauw bij Pier K. Dan wordt er toneel gespeeld met de eigen mensen van de stal, bijvoorbeeld rollenspellen om van te leren. In de middag hebben Jamie en zijn groep een personal trainer van Stichting de Linde, ze gaan dan buiten in het bos sporten en oefeningen

doen. Op woensdag staat Jamie op de kinderboerderij en dan zijn de taken: de geitjes eten geven, de waterbakken vullen, het erf aanvegen, hooi en stro klaarzetten etc. s' Middags is hij dan lekker vrij. Op donderdag is er weer 'Creatief' in de vorm van iets maken van strijkkralen of iets van hout maken bijvoorbeeld. Je mag meerdere weken ergens aan werken en je doet het soms ook samen, met elkaar. Het is vooral heel gezellig. Het voelt voor Jamie als familie bij Stal Starro. Het motto is: je moet fouten maken, want daar leer je veel van! Op vrijdag heeft Jamie dienst in de Koffiecorner van Stal Starro, dan komen er klanten en die eten gezellig appeltaart met een kopje koffie of een tosti. De appeltaarten kunnen ook besteld worden, dan moet je een dag van tevoren bellen en kun je het ophalen bij de stal. Sinds een tijdje is er ook nog een nieuw restaurant op het terrein van de stal: Ready 2Q, het is een bbq restaurant en het is open op vrijdag, zaterdag en zondag.

Het allerleukste van de stal vindt Jamie dat hij zich er zo thuis voelt en hij vindt het leuk om met mensen te werken, zoals in de horeca, lekker een praatje maken en het gezellig hebben. En met z'n allen er het beste van maken!

De buschauffeur van de bus waar Jamie mee heen en weer wordt gebracht heeft hem de bijnaam 'de babbelbox' gegeven. We snappen allemaal wel hoe Jamie aan deze naam gekomen is ;)

Ger is de eigenaar van stichting Stal Starro en hij werkt heel hard om het goed te laten lopen, hij doet het samen met Carolien, zijn vrouw. Ger maakt altijd veel grapjes, hij is ook weleens streng, maar dat is wel nodig. Zelfs als hij vrij is, dan zie je hem toch op het erf lopen en is hij altijd druk. Jamie hoopt dat hij er nog heel lang kan werken!

