



Nieuwsbrief Villa Octet

Oktober 2023

Hierbij weer een nieuwe Octet nieuwsbrief, veel leesplezier!

Hitte

We kunnen het ons nu niet meer voorstellen, met deze herfstige temperaturen, maar wat was het warm in het voorjaar en de zomer!

Hoge temperaturen zorgden ervoor dat er ook bij Octet af en toe even wat afkoeling moest komen.

Zelfs de begeleiding liet zich soms overhalen tot een watergevecht. Tot grote hilariteit van sommige bewoners.

Maar wat nu als je geen reserve kleding bij je hebt?

Gelukkig was het zo warm, dat de kleding snel weer was opgedroogd!



Afscheid Lise en Beau

Afgelopen maanden hebben we afscheid genomen van zowel Beau als Lise.

Altijd jammer om afscheid te moeten nemen van fijne begeleiders, maar gelukkig krijgen we ook een leuke begeleidster terug, Masha, zij begint 1 november.

Voor het afscheid van Lise hebben we een boek met recepten gemaakt, en hebben de bewoners allerlei vrolijke en een beetje gekke kookfoto's gemaakt. Omdat ze zo leuk zijn geworden en de bewoners zo fotogeniek, willen we ze een mooi plaatsje geven in de Nieuwsbrief!





Sport en andere activiteiten

Er wordt onder de bewoners van Octet regelmatig gesport of aan een hobby of activiteit gedaan; hockey, dansen, voetbal, drummen, paardrijden, meedoen aan trekker trek, er komt van alles voorbij. Om een indruk te geven van onze actieve bewoners hieronder een paar mooie plaatjes!



BBQ!

Als het dan een mooie zomerse dag is, wat is er dan lekkerder dan een heerlijke bbq?
Zo te zien viel het bij de bewoners wel in de smaak 😊



Fietsen!!

Op een zomerse dag werd er een lekker fietstochtje gemaakt, naar de Toolenburgse Plas, een lekker ijsje gescoord en daarna via een omweg weer naar Octet.



De begeleiding ging ook mee....



Spelletjes

Regelmatig wordt er een potje memory gespeeld, de begeleiding heeft meestal moeite om te winnen, want sommige bewoners zijn er heel erg goed in....



Verlichte botenshow

Op een zaterdagavond was er een spontaan uitje naar de verlichte botenshow in Aalsmeer. Zo te zien hadden de bewoners een gezellige avond en is er niemand in het water gevallen!



Kasteel Keukenhof

Gedurende de zomermaanden waren er soms maar weinig bewoners thuis, toch was het niet saai, want er werd zo nu en dan iets gezelligs gedaan. Zoals een bezoekje aan Kasteel Keukenhof. Een mooie fotoreportage laat zien hoe mooi de tuin op dat moment was. De bewoners wilden wel even voor fotomodel spelen. Met een mooi resultaat ☺



Pannenkoeken bakken met kok Theo

Op een zondagmiddag kwam Theo pannenkoeken bakken voor de bewoners. Fabian hielp hem, want er moest een flinke stapel pannenkoeken komen. Als twee echte koks lieten ze de pannenkoeken af en toe even vliegen. De grote stapel pannenkoeken was razendsnel verdwenen, dus blijktbaar vielen ze erg in de smaak!





Bakkerij Jongeneel

Er was een open dag bij bakkerij Jongeneel. En de bewoners hadden wel zin om eens achter de schermen van een bakkerij te kijken. Vooral als je dan ook even mag proeven..... Het was erg leuk om te zien hoe de taarten worden gemaakt.



Glow in the dark midgetgolf

Een aantal bewoners gingen mee met een uitje om te midgetgolfen. Het was glow in the dark midgetgolf, dus extra leuk! Natuurlijk een lekker drankje erbij, het was erg gezellig. De bewoners hadden een hele leuke middag!



Op bezoek bij Björn!

In elke Nieuwsbrief is er een onderdeel 'dagbesteding' van één van onze bewoners. Deze keer is Björn aan de beurt. Björn vertelt over zijn dagbesteding bij Spoorzicht waar hij al ongeveer 14 jaar werkt. Het is een groot gebouw, met meerdere verdiepingen en er werken heel veel mensen. Het is er altijd heel gezellig. Björn past in de ochtend altijd de namen op het aanwezigheidsbord bij de voordeur aan. Zo kun je meteen zien wie er wel of niet is. Ook brengt hij regelmatig de post rond, als er post is. Björn heeft veel verschillende taken bij Spoorzicht; bijvoorbeeld het snijden van drukwerk, (zoals boekjes) en het nieten van de boekjes met een speciaal nietapparaat. Ook hoort het tellen, wegen, inpakken en stickeren van bijv. schroeven tot zijn taken. Dit vindt Björn minder leuk dan het snijden en nieten, want dat vindt hij het allerleukst! Wat hij ook erg gezellig vindt bij Spoorzicht is dat er veel grapjes worden gemaakt, dat maakt het extra leuk, want Björn houdt wel van een geintje ;)



Met deze grote snijmachine snijdt Björn altijd het drukwerk, zoals dit boekje van de voetbal.



Bjorn laat het aanwezigheidsbord zien, dat hij altijd verandert in de ochtend.

Hier zit Björn bij het nietapparaat waarmee hij de nietjes in de boekjes maakt.



Pizza eten bij Han en Lia

De bewoners gingen laatst uit eten bij Restaurant Van Hamburg. Er werden heerlijke pizza's gemaakt in de pizzaoven. Het was fantastisch verzorgd en de bewoners hebben heerlijk gegeten. Daarna nog een lekker ijsje en na een korte wandeling uitbuiken op Octet. Ideaal zo'n restaurant om de hoek ;)

